

Långvandring till Juringe gård 30 augusti 2021



Höstens aktiviteter startade med en långvandring.

Alla hade inte hunnit få det tryckta programmet, så trots påminnelse på hemsidan var det bara nio vandringssugna som samlades. Nästa gång ska vi bli fler!

Vi började med att gå västerut genom villakvarteren bort till gångbron över E4an vid Bredängsmotet.



Vi hade som vanligt fått en kartskiss över området där vi skulle vandra.



Vi fortsatte sydväst ut och korsade Gamla Södertäljevägen och gick in på Juringe åväg.

Vid Gömmarens naturreservat finns en orienteringstavla och även broschyrer över området.

Bra att ha för kommande vandringar eller svamppromenader.



Vi gick in i en solig glänta och åt vår matsäck.



Härligt att sitta i naturen och äta!



Vi fortsatte inte längre in i naturreservatet denna gång utan gick ut på villagator igen.

Arkitekturen varierar väldigt mycket. Bredvid den kolossala villan som försöker likna ett palats vid Medelhavet ligger ett nybyggt parhus...



Efter allt regn i augusti fanns det till och med en fin Karl Johansvamp i en vägkant.

Anita plockade och Gunilla bistod med påse att ta den i.



Så kom vi fram till vårt mål, Juringe gård i Segeltorp.

Intill huvudbyggnaden (som idag inhyser en förskola) ligger det gamla Magasinet, som rustades upp på 1990-talet.

Segeltorps hembygdsförening ansvarar för verksamheten och anordnar här återkommande "Öppet hus-dagar".

(För info se deras hemsida: www.segeltorpkultur.se).



Här togs vi emot av vår egen klubbmästare Britt-Marie (som också är engagerad i Segeltorps hembygdsförening) och stugfogden Inger Andersson-Ahlin.



Britt-Marie hade ordnat så att vi fick komma in och titta runt i det museum om Segeltorp som finns en trappa upp i byggnaden.

Här har man samlat gamla bruksföremål och redskap.



Det blev många nostalgiska igenkännanden i de interiörer från förr som var inredda med föremål som var vanliga i hemmen när vi var barn.



Besöket avslutades med kaffe och Wienerbröd, ytterligare en glad överraskning som Britt-Marie hade ordnat åt oss.



Inger avtackades med en blomma för att hon hade medverkat till det intressanta besöket.



Det fanns möjlighet att ta en buss hemåt, men stärkta av den trevliga fikastunden började vi gå igen.

Den här gången följde vi Gamla Södertäljevägen till Fruängen, varefter vi tog lite olika vägar hem.

Det blev en riktigt skön vandring i ett skönt höstväder